

GEDACHTENIS AAN

MARIA JOHANNA SPIJKER

echtgenote van

JOHANNES BERNARDUS WAANDERS

Zij werd geboren te Lonneker op 19 nov. 1907.

Nog voorzien van het sacrament van de zieken is zij 24 april 1970 te Enschede overleden.

Op 28 april d.a.v. hebben wij haar lichaam toevertrouwd aan de aarde op het r.k. kerkhof te Enschede.

Marie Waanders is overleden, geheel onverwacht. Grote verslagenheid bij ieder, die dat bericht hoorde; haar man, broers en zuster, neefjes en nichtjes, bij de mensen in de buurt en van de bejaarden-sociëteit, van het ziekentriduum en van het vrouwen-gilde en bij zo menig ander voor wie zij veel betekende omdat zij zo meeleeft, altijd klaar stond om goed te doen, onopvallend. Nooit werd tevergeefs een beroep op haar gedaan.

Zij was nu werkelijk de vrouw die in het boek der Spreuken geprezen wordt: „Een flinke vrouw, men vindt haar niet licht, haar waarde is groter dan die van juwelen”.

Aan ons de verplichting haar naam in onze herinnering te bewaren.

Ons gebed tot U, Vader in de hemel, is voor ons de aangewezen weg.

Haar groot geloof, oprechte vroomheid en onbaatzuchtige goedheid geven ons het vertrouwen dat zij van U moge vernemen: „Goede en trouwe dienaress, ga binnen in de vreugde van uw Heer”.

Dat zij onze voorspraak, ons gebed bij U moge zijn; dat zij U onze namen in herinnering moge brengen zonder ophouden; dat vragen wij U door Jesus Christus, uw Zoon.

O.L. Vrouw van Altijdurende Bijstand, wees haar voorspraak.

Hiermede betuig ik mijn oprechte dank voor uw blijken van belangstelling en deelneming na het overlijden van mijn lieve vrouw.

J. B. Waanders

Enschede, 28 april 1970