



In dankbare herinnering aan

## Maria Susanna Spijker

weduwe van Hermanus Antonius De Jong

Zij werd geboren op 27 maart 1916 in Losser. Op 19 februari 2001, de verjaardag van Inc, is zij, voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken, in het bijzijn van haar kinderen op haar kamer in de Molenkamp te Oldenzaal overleden.

De laatste paar jaren van haar leven ging het niet meer zo goed met haar gezondheid. De tachtig jaren daarvoor waren toch wel heel erg mooi.

Opgegroeid in de mooie omgeving van het Hulsbeek. Met haar vader, moeder, broers en zussen heeft zij een mooie jeugd gehad. Het was wel anders dan nu. Werken in de textielfabrieken in Enschede en bij Gelderman, in plaats van een studie op school. De Tweede Wereldoorlog, de tijd van angst en avontuur. De tijd dat ze Pa leerde kennen en lief en leed met hem ging delen. Waar ze vol vreugde hun kinderen kregen. Maar ook veel leed bij het verlies van Hansje. De tijd van 'deuskes plak'n' bij ons thuis om ons dingen te laten doen die zij zelf had gemist. Het verdriet

bij de vele operaties en het overlijden van Pa. Maar ook samen genieten van betere tijden. De dagelijkse fiets- en wandeltochten door het Hulsbeek. De bedevaartreizen naar Lourdes en Kevelaer gaven aan hoe godsdienstig zij was opgevoed. Maar ook de geneugden van het leven liet zij zich niet ontgaan. "Heer Sikman" kennen wij allemaal. De vele kaartavonden met familie en vrienden, waren voor haar een feest. En een spreekverbod voor iedereen als er een quiz was op de TV. Veel vreugde heeft zij ook beleefd aan haar tien kleinkinderen.

De komst van haar achterkleinkinderen Ibo en Florus deed haar zichtbaar goed. Nu wij afscheid gaan nemen, bedanken wij haar voor al het goede dat zij ons gegeven heeft.

Wij willen u hartelijk danken voor uw medeleven en belangstelling.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Oldenzaal, februari 2001