

Gedachtenis aan

RITA SPIJKER

*Geboren te Enschede, 2 maart 1944,
overleden te Groningen, 17 dec. 1975.*



Verdriet,

Je ziet het niet,

Je bent het.

Soms went het,

Soms niet!

Rita is niet meer bij ons.

Onopvallend voor de buitenwereld, maar daardoor zo opmerkelijk voor ons, probeerde ze haar eigen leven te leven. Haar laatste beroep was dienen, dag en nacht klaar staan voor de ander.

Rita, dat God je onverwacht tot Zich geroepen heeft zal voor velen 'n vraag blijven, in ieder geval zul je gewild hebben dat wij het accepteren. Wij zullen je missen om de gehechtheid aan ons gezin en om de inzet in je werk.

In de herinnering aan jou liggen heel veel onuitgesproken gedachten aan een dochter en zuster met wie wij nog graag verenigd hadden willen blijven.

Rita, bedankt voor alles wat je voor ons geweest bent.

Vader, moeder, broers en zusters.

Hartelijk dank voor uw blijken van meeleven na het zo plotseling overlijden van onze dochter en zuster.