

Ter herinnering aan

## CLEMENS MARIA SPIJKERS

Geboren op 12 augustus 1933 te Vlissingen.  
Gestorven op 12 oktober 1990 in het  
Stadsmatenziekenhuis te Enschede. Uitge-  
luid door de naobers, vanuit de parochiekerk  
te Buurse, werd zijn lichaam op 17 oktober in  
Usselo gecremeerd.

---

„Achter de vuurlijn van de horizon”,  
een Marsman-regel die de laatste maanden  
telkens weer uit zijn mond te horen was. Dat  
kon Clemens: lang bezig zijn met een gelukke  
formulering, met een diepzinnig sein van de  
auteur naar de lezer. Hij respecteerde in  
literatuur-beschouwing en onderwijs de  
eigenwettelijkheid van de tekst, maar die was  
voor hem toch altijd ook: een intrigerend  
teken van mens naar mens. De schrijver  
geeft zich bloot, de lezer kan zich verschan-  
sen, ook al schrijft hij literatuur-kritieken. Die  
lezersrol was Clemens op het lijf geschreven.  
Tussen de boeken op zijn studeerkamer in  
zijn geliefde Buurse heeft hij veel gelukkige  
uren beleefd. En hij vond het jammer dat hij  
als literatuur-criticus de 25 jaar bij de Twent-  
sche Courant net niet vol kon maken.

Over zichzelf sprak hij eigenlijk nooit. In de  
dagelijkse omgang verschool zich zijn wezen  
gemakkelijk achter luidruchtige bonhomie,  
soms ook achter een wering van ongenaak-

baarheid. Voor zijn eigen dochters was hij  
een verre vader.

Maar ook ... een arts van het Radboud-  
ziekenhuis verklaarde enkele weken gele-  
den: „Ik weet er niet goed raad mee; het blijft  
natuurlijk een vreemde kerel, maar ze mogen  
hem hier allemaal graag”. En zo was het tus-  
sen zijn naobers, zo was het ook op de Grun-  
del. Zijn markante en hartelijke persoonlijk-  
heid heeft een paar decennia lang het karak-  
ter van de school mede bepaald. Aan zijn  
leerlingen stelde hij - als aan zichzelf - stren-  
ge eisen, maar ze waren blij les van Spijkers  
te krijgen en zij smulden van zijn vaak bijten-  
de humor. Als conector wist hij door het ini-  
tiëren en organiseren van grotere onder-  
wijsprojecten de sleur te doorbreken. Met het  
niet-onderwijzend personeel ging hij onge-  
dwongen en vriendschappelijk om. Altijd als  
eerste aanwezig, begroette hij elke morgen  
als een joviaal gastheer de collega's bij de  
schooldeur. Hun persoonlijke, hun rechtspo-  
sitionele problemen, hun jubilea: het was  
hem nooit te veel.

Toen in het laatste jaar de cirkel der een-  
zaamheid zich rond hem sloot en langdurige  
ziekte zijn gezichtsvermogen aantastte en  
zijn krachten sloopte, ging hij naar het einde  
verlangen. En telkens weer die regel. Een  
wenkend perspectief achter het felle einde.

„Cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es”  
(uit het doden-officie)