



Dankbare herinnering aan  
**Zuster Regina**  
*Cornelia Maria Spil*

Geboren te Obdam op 2 februari 1913 en overleden tengevolge van een noodlottig ongeval in Wamel op 27 februari 1988. Op de Algemene Begraafplaats hebben wij haar lichaam te rusten gelegd in afwachting van de Verrijzenis op de Laatste Dag.

Bij het vernemen van het schokkend nieuws van het ernstig verkeersongeval en het overlijden van onze geliefde Zuster Regina denken wij allereerst aan degenen, die haar het meest zullen missen: haar medezusters, haar 80-jarige broer en de 102-jarige mevrouw Cathrien Witseboer, voor wie ze een enorme steun was.

Zij had Cathrien op die morgen nog een bloemetje gebracht, een sneetje koek voor haar gesmeerd met de groet: „Nou Cathrien tot vanavond“. Maar die avond mocht ze niet meer bereiken. Bijna dagelijks, bij goed en rustig weer, zag je haar gaan op de fiets, want fietsen deed ze graag. Rustig, peddelend, genietend van Gods heerlijke natuur, waar ze zoveel van hield. Ze kende veel bloemen, gewassen en kruiden bij hun naam. Dat deze ene fietstocht, van de zoveel tochten die ze maakte op 's-Heren wegen, haar laatste zou zijn en haar noodlottig zou worden, had zij en wij allen niet kunnen vermoeden.

Wij hebben Zuster Regina altijd gekend als een zeer arbeidzame vrouw, die voor iedereen klaar stond, weinig voor zichzelf vragend. Ze was er altijd op uit anderen de helpende hand te bieden en ze voelde instinctmatig aan wie haar hand nodig had: de hulpbehoevende, de eenzame

medemens. Zo was ze ook toen zij nog bij de gemeenschap van Zusters was in Lemerleveld. Daar heeft zij veel gesjouwd voor de missionarissen, voor Oostpriesterhulp en voor de mensen in Polen. Zij verzamelde alles wat nog bruikbaar voor hen was.

Zuster Regina was een opgeruimde vrouw met veel gevoel voor humor. Zij laat een grote lege plaats achter in de gemeenschap van Zusters en bij de bewoners van Huize Henricus.

Op 13 juni van dit jaar zou zij haar gouden kloosterfeestgedenken en vieren. We zeggen wel eens: „De mens wikt, maar God beschikt“. Wij hebben weer ervaren hoe waar dit gezegde is dat wij in geloof uit Gods hand moeten aanvaarden. Maar ons geloof zegt ons ook, dat Regina haar gouden feest zal vieren in het Licht van de Heer en zij bij Hem voor ons allen een voorspreekster zal zijn.

Dankbaar gedenken wij haar die zich volledig heeft ingezet in dienst van haar Congregatie en haar medemensen, die zij op haar levensweg ontmoette. Wij dragen fijne herinneringen aan haar met ons mee die ons zullen bemoedigen op onze eigen levensweg.

Moge de goede God, omwille van haar geloof en vertrouwen in Hem, een nieuwe toekomst voor haar openen.

Zuster Regina rust in vrede!

*Voor Uw blijken van medeleven  
na het plotselinge overlijden  
van onze dierbare medezuster Regina  
zegenen wij U zeer hartelijk dank.*

*Namens medezusters en familie*