



*Herinner mij hoe ik was  
en alles nog kon.*

In dankbare herinnering aan

**Aleida Francisca Spin**

weduwe van Joseph Maria Hassink

Moeder werd geboren op 7 augustus 1920 te Losser. Op zaterdag 4 november 1995 is zij overleden.

Donderdag 9 november hebben wij haar begraven op de R.K. Begraafplaats te Losser.

*Voor uw belangstelling en medeleven danken wij U hartelijk.*

*Hans*

*Brigitte en Ralph*

*Carlos, Victor, Rosalie, Judith*

*Ingrid en Fré*

*Eva*

Moeder was een moedige vrouw vol humor en interesse voor alles wat met haar kinderen en kleinkinderen te maken had. Ondanks haar niet altijd even makkelijke leven, heeft ze een positieve levensinstelling behouden.

Haar hele familie en vrienden, vooral die van vroeger, waren zeer belangrijk voor haar.

Ze deed dan ook haar uiterste best om deze contacten in stand te houden. Onvermoeibaar ging ze door terwijl waarschijnlijk een half jaar geleden de eerste tekenen van haar ziekte zich al aankondigden. Zes weken geleden werd ze echt ziek maar toen dachten we nog niet dat het zo ernstig was. Vanaf die tijd ging het helaas bergafwaarts en pas kort voor haar dood wisten we dat het heel ernstig was.

Na haar operatie waar ze in eerste instantie goed van leek te herstellen hoopten we dat ze nog enige tijd in ons midden zou blijven. Helaas mocht dit niet zo zijn en hebben wij zaterdagmiddag 4 november 1995 om half vier afscheid van haar moeten nemen. Wij zijn er van overtuigd dat ze tot het laatste moment heeft geweten dat we bij haar waren en dat ze vrede is ingeslapen.

We zullen haar liefde en warme persoonlijkheid missen.