

Met veel liefde willen wij de
gedachtenis in ere houden van

Ben Spin,

sinds 16 mei 1960 echtgenoot van
Trees Reehuis.

Hij werd op 9 augustus 1932 te Lon-
neker geboren. Op 2 juli 1988 is hij
van ons heengegaan. Na de Eucharis-
tieviering op 6 juli hebben wij hem te
rusten gelegd op het parochiekerkhof
te Losser.

Plotseling was zijn dood; nog zo mid-
den in het leven; zo midden op de
dag, zonder enig vermoeden. Versla-
genheid, zwijgend bij elkaar. Er waren
nog zoveel plannen, er moest nog zo-
veel gebeuren. Plotseling alles voor-
bij; zijn leven en het onze veranderde
op staande voet.

Wij moeten verder, zonder hem. De
leegte die hij achterlaat vullen wij met
herinneringen. Hij was mijn onverge-
telijke echtgenoot; wij waren heel ge-
lukkig met elkaar. Hij was een goede
vader; plichtsgetrouw, hij wees ons de
goede weg.

Hartklachten dwongen hem om thuis

te moeten blijven van het werk. Dat
heeft hij moeilijk kunnen verwerken.
Het ergerde hem dat hij steeds minder
kon.

Hij was een echt buitenmens; graag
was hij in de tuin en kon mateloos ge-
nieten van de natuur om hem heen.
Hij was een fijne man en niemand zal
ooit tevergeefs een beroep op hem ge-
daan hebben. Daarom ook zullen velen
hem nog lang in ere houden.

Al deze fijne herinneringen maken de
pijn om het verlies nog groter.

Gelovig willen wij hem in handen leg-
gen van God, die wij vader mogen
noemen. De vrede en geluk bij God
zullen eeuwig duren. Op dat geloof
mogen wij steunen.

Wij zijn U zeer erkentelijk voor uw
meeleven en belangstelling bij zijn
uitvaart en begrafenis.

Wij zullen die steun niet snel ver-
geten.

Th. M. G. Spin-Reehuis
André en Elly
Marcel en Janet