

Ter herinnering aan

JOHAN SPIN

echtgenoot van

Annie Ezendam

Hij werd geboren te Bedum op 16 oktober 1921.
Hij overleed te Nuenen op 16 april 1992 en is te rusten gelegd op de parochiebegraafplaats van de H. Clemens.

Terwijl hij, samen met Annie, bezig was met de voorbereidingen voor hun 40-jarige huwelijksfeest op 2 juni 1991, kwam plotseling de trieste mededeling dat hij aan een longtumor moest worden geopereerd.

In plaats van op de Veluwe werd het huwelijksfeest nu op bescheiden schaal herdacht in het ziekenhuis.

Nadat hij aanvankelijk gehoopt had op herstel, kwam in januari het bericht dat hij ongeneeslijk ziek was.

We wisten dat hij niet lang meer te leven had. Met Annie samen regelde en besprak hij de dingen die hij nog kon doen. Naar de buitenwereld toe liet hij niets merken; „Het gaat goed” antwoordde hij steeds.

Tot op 16 april toch nog onverwachts het einde kwam. Vredig sliep hij thuis in bij "zijn" meisje.

Pap, wij weten wat er in je omging. Hoe bezorgd je was om Annie en ons. Je hebt in de laatste weken ieder van ons nog bezocht, om daarmee te laten blijken hoe dierbaar wij je waren. Wij zagen ook hoe moeilijk het je viel.

Moedig en zonder klagen heb je je tenslotte overgegeven. Tot het laatst betrokken bij alles. Een half uur na nog met Annie gesproken te hebben heb je, zonder strijd, je ogen dichtgedaan.

Joop, je was een liefhebbende man.
Pap, je was een begrijpende vader.
Opa, je was een ontegenlijk fijne opa.

We zullen je missen, maar ~~in~~ⁱⁿ je blijft altijd onze gedachten voortbestaan.