



Ter vrome gedachtenis aan

Theodorus Jacobus Spinnewijn

echtgenoot van

Elisabeth Carolina Maria de Coster.

Hij ^{als} werd geboren te Hoofdplaat
25 September 1900, ~~en overleed~~, voorzien
van de Sacramenten der Stervenden, ^{overleed} te
Boxmeer 9 Januari 1953. ~~Op~~ 13 Januari
~~dan~~ werd hij begraven op het
~~land~~. R.K. Kerkhof te Boxmeer.

God vroeg de beste van ons en wil
dat wij weten dat Hij ons offer eert en
dat Hij de beste ook naar waarde schat.

De dood is een verandering en niet
het eind van het leven. God scheidt niet,
wat Hij eens verenigd heeft. Hij wil
dat er gemeenschap is, in Christus, van
ons allen.

In deze zielegemeenschap vinden wij
troost en de kracht welbewust en zonder
voorbehoud ons aan Gods' wil ten offer
te brengen. Hem dankend voor al het
edele en goede ons in vader geschonken.

God beproefde onze hartelijke liefde,
omdat Hij haar wil zegenen en heiligen.

Samen met onze onvergetelijke echt-
genoot en vader brengen wij dit zware
offer in het blijde vertrouwen dat zijn
geluk ook eens voor ons zal zijn.

Leef gelukkig bij God, lieve vader.

Typ. Firma F. Schoth - Boxmeer.