

Met alle mooie herinneringen denken we terug aan

Aleida Maria Nabers - Spit

geboren op 12-12-1912

Ze was sinds 29 september 1983 weduwe van
Herman Jozef Nabers.

Ouderdom komt met gebreken.

Och, dat wordt zo vaak gezegd.

Maar voor een ander iemand is het
soms een heel gevecht.

Slechter lopen, minder horen en dan
het zien, dat ging steeds meer achteruit.

Je moet er wel mee leren leven,
zoiets wordt dan vaak geuit.

't Is beter om vaak te denken
aan een vervlogen tijd.

Met zijn onvergetelijke momenten,
met zijn geluk, zijn hoop en zijn strijd.

Aleida werd geboren in het plaatsje Achterberg (D)
Ze is daar opgegroeid met nog 5 broers en een zus.
Op haar zevende verhuisde ze naar Nederland en
kwam in Glane terecht. Daar bracht ze haar jeugd
door en ontmoette ze net over de grens haar man
Herman, die woonde in het Duitse plaatsje
Alstätte. In 1941 werd in Losser het kerkelijk
huwelijk gesloten. Het was 't begin van de oorlog
en omdat Herman Duits was, ging dat nogal
moeilijk. Maar ze hebben zich er doorheen
geslagen.

Daar ze geen kinderen hadden zorgden ze vaak
voor anderen. Ze genoten ook van de vele reizen
die ze samen maakten. Toen haar Herman in 1983
aan een hartzwakte overleed, is ze uit De
Voswinkel verhuisd naar wooncentrum de
Langenkamp waar ze 15 jaar plezierig heeft
gewoond. Toen haar krachten afnamen en ze naar
het VTO verpleegcentrum ging, werd het steeds
minder, waar ze zelf wel in berustte. De laatste
jaren werd ze steeds meer hulpbehoevend en
afhankelijk. In de laatste weken heeft ze, in een
gemeenschappelijke viering, de H. Ziekenzalving
ontvangen. In alle rust is zij ingeslapen op
woensdag 18 december 2002. Haar uitvaart was op
23 december 2002 in de H. Maria Geboortekerk te
Losser en haar begrafenis heeft plaatsgevonden op
het R.K. kerkhof aldaar.

Met dank voor uw belangstelling en medeleven,
Fam. Scheffer - Schouten