

Broeder opvoeder, Meneer

Gedenk in Uwe godvruchtige gebeden de Ziel
van Zaliger

Bernardus Johannes Spit

geboren te Achterberg 14 September 1906,
overleden na voorzien te zijn van de H.H.
Sacramenten der stervenden in het R.K. Zieken-
huis te Arnhem 26 Februari 1948 en 1 Maart
begraven op het R.K. Kerkhof te Losser.

Zalig de man, die niet omziet naar de ijdel-
heden en bedriegelijke dwaasheden der wereld,
die in het gebed volhardt en het uur van
zijn dood voor ogen houdt.

De dood, die een einde maakt aan een
regelmatig leven, heeft niets vreesachtigs, om-
dat de mens die goed leeft, ook goed sterft.

Ik bid U, o Heer, gedenk, hoe ik voor U
gewandeld heb in waarheid en met een op-
recht hart en gedaan heb hetgeen in Uw
ogen welbehagelijk was.

Mijne dierbaren, en vooral gij, idte mij in
mijn ziekte zo trouw terzijde stond, ik dank U
voor uw zorgen en liefde, mij voortdurend
betoond: ik sterf in vertrouwen op de on-
eindige barmhartigheid God en in de zeker-
heid, dat gij mij in uw gebeden en goede
werken niet vergeten zult.

Tot ziens in de hemel! Ik zal U niet ver-
geten voor de troon van God. Dat Hij immer
met U zij en U zegene.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

Dat hij ruste in vrede.