



Ter gedachtenis aan

Eduard Spit

Hij werd geboren op 13 augustus 1905 in Rossum. Vele jaren woonde hij in De Lutte. In het R.K. Ziekenhuis in Oldenzaal ontving hij de H.H. Sacramenten der Zieken en in de eerste uren van 24 oktober 1984 is hij daar overleden. Op 26 oktober d a v. werd zijn lichaam na een Eucharistieviering te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof in de Lutte.

Eduard Spit was een man, die geen vijanden kende, en die heel gelukkig was op zijn boerderij, waar hij midden in de prachtige Twentse natuur was.

Aan die vrijheid in Gods natuur moest een einde komen, toen een ernstige ziekte hem dwong om verzorgd te worden. Daarvoor was hij heel dankbaar, Maar hij, die zelf altijd klaar stond voor iedereen, was heel bang om anderen tot last te zijn.

Moge de Heer de portier van de Lutterse Hoogmis opnemen in Zijn eeuwige vreugde

Voor uw blijken van medeleven en de laatste eer aan hem bewezen, betuigen wij U onze hartelijke dank.

Fam. Spit
Fam. B. H. Velthuis-Droste
en kinderen

De Lutte, oktober 1984
Nachtgegalstraat 30