

Gedenken we dankbaar in ons gebed

Gerhard Joseph Spit

echtgenoot van

Antonia van de Worp.

Hij werd geboren in Gildehaus (Duitsland) op 7 maart 1918.

Geheel onverwacht is hij overleden in Ziekenzorg te Enschede op 13 december 1982.

Na een Eucharistieviering in zijn parochiekerk van St. Martinus te Losser, hebben zijn dierbaren zijn lichaam begeleid naar Usselo op zijn laatste gang hier op aarde, hem aanbevelend bij Jezus, onze Heer van het leven. Het was toen 16 december 1982.

Midden in de Adventstijd, terwijl wij uitzagen naar de komst van de Heer op het Kerstfeest, heeft Gerhard de roep van de Heer verstaan en is onverwacht uit ons midden weggegaan. Toch was hij gehecht aan onze aarde en in betere dagen was hij te vinden temidden van de natuur, waarmee ons dorp Losser zo rijkelijk is gezegend. Thuis was hij een bezorgde man en hij was graag bereid een hand uit te steken.

Mensen, die zo op elkaar zijn aangewezen, zullen elkaar nog het meeste missen.

Gelukkig mogen wij ervaren, dat voor gelovige christenen het sterven een overgang is naar het andere leven en eigenlijk een nieuw Kerstfeest: de komst van Jezus. Die heeft beloofd, de zijnen te brengen naar het Vaderhuis: daar zal geen verdriet meer zijn, geen lijden, geen ziekte, maar goedheid, vreugde, geborgenheid en dat voor altijd.

Heer Jezus, vergeef uw dienaar Gerhard zijn menselijke fouten en neem hem op in uw heerlijkheid.

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden van mijn innig geliefde man, betuig ik u mijn oprechte dank.

A. Spit-van de Worp