



Moge zijn naam voor goed geschreven staan  
in de palm van Gods hand

**GERHARDUS HENDRIKUS  
FRANCISCUS SPIT**

Hij werd te Oldenzaal geboren op 7 mei 1905 en overleed na voorzien te zijn van het Sacrament der Zieken in het ziekenhuis van zijn geboortestad op 5 augustus 1981. Van uit de Maria-kerk hebben we hem begraven op het kerkhof te Oldenzaal.

Hij was een man, die behoorde tot de eenvoudige mensen. In tegenstelling met zovele mensen van deze tijd stelde hij geen overdreven eisen aan het leven. Daarom leefde hij zo tevreden en gelukkig. Als een echte Twentenaar had hij ook een sterk geloof. Trouw ging hij altijd naar de kerk om te bidden tot God. Hij geloofde in het eeuwig leven en hij vertrouwde erop, dat hij voor altijd gelukkig zou zijn bij God.

In zijn eenvoud vertrouwde hij helemaal op de ander. Zo was het voor hem niet moeilijk om ook zijn plichten tegenover anderen trouw te vervullen. Erg dankbaar was hij voor degenen, die hem in zijn leven tot steun waren en voor de goede zorgen, waarmee hij werd omringd.

Ongetwijfeld zal Maria, de patrones van de parochie, waar bij hij jarenlang behoorde, hem begeleid hebben naar het hemels Vaderhuis.

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens de begrafenis van onze broer, zwager en oom zeggen wij U onze hartelijke dank.

Fam. Schlichter.  
Fam. Spit.