



In liefde en dankbaarheid willen wij
blijven gedenken

Heinrich Anton Johannes Spit

sinds 1972 weduwnaar van
Maria Hendrika Masselink

Hij werd geboren op 11 juni 1914 te
Achterberg, Duitsland.

Op 30 december 2001 is hij rustig
ingeslapen.

Na de Uitvaartviering in de H. Maria
Geboortekerk te Losser, vond op
3 januari 2002 de crematie plaats in het
crematorium te Usselo.

Een goede vader is naar het andere leven
overgegaan. Hij was een zeer rustige
man, die gek op zijn kleinkinderen, maar
vooral op zijn achterkleinkind was.

Fietsen was zijn lust en zijn leven.

Kilometers fietsen betekende alles voor
hem.

Totdat het noodlot toesloeg en een
ongeluk een einde aan zijn fietstochten
maakte.

Daarna heeft hij 8 jaar lang zijn tijd
doorgebracht in het verpleegtehuis, waar
hij een goede verzorging kreeg.

Wij danken u van harte voor uw
deelneming en medeleven betoond na
het overlijden van onze lieve vader en opa

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind