



Om te moeten missen wat onmisbaar is

HENK SPIT

echtgenoot van

ANNIE BULTHUIS

Hij werd geboren op 1 juli 1920 in Losser. Na gesterkt te zijn met de H. Sacramenten der Zieken is hij op 30 juli 1985 in zijn eigen huis te De Lutte overleden. Zijn uitvaart vond plaats in De Lutte op 02-08-1985, waarna de crematie in het crematorium „Twente” te Usselo heeft plaatsgevonden.

Hij heeft het leven gekend als een opgave, want er moest hard gewerkt worden, dit echter tot zijn grote voldoening.

En het mooie en voor zijn familie onvergetelijke, is toch wel, dat hij de humor tot zijn laatste uren heeft bewaard.

De omstandigheden waren niet altijd gemakkelijk, maar hij bekeek het van de rustige kant. Hij was bezorgd voor het geluk van zijn vrouw, kinderen en kleinkind.

Het leven was hem erg dierbaar en daarom was zijn ziekte 'n zware beproeving.

Vader werd gespaard, waarvoor hij vreesde, want hij kreeg, zoals hij gewenst had, een kort ziekbed, in zijn eigen omgeving verzorgd door vrouw en kinderen,

Pony's en paarden waren zijn lust en leven. De nieuwe manege was de kroon op zijn werk als voorvechter voor het beoefenen van de ruitersport in De Lutte.

Voor Uw meelevens tijdens zijn kortstondige ziekte en blijken van deelneming ontvangen bij zijn overlijden, betuigen wij U onze oprechte dank.

A. Spit-Bulthuis

Mathilde - Henry, Annegien

Theo - Els

Ingrid - Harrie

De Lutte, augustus 1985

Merelstraat 12