



Met veel liefde en dankbaarheid willen wij blijven denken aan

## **Hermann Joseph Spit**

sinds 19 augustus 1993 weduwnaar van

## **Geertruida Bernardina Spit-Arke**

Hij werd geboren 25 maart 1910 in Achterberg (D). Na gesterkt te zijn door het Sacrament van de Zieken, is hij op 15 september 1994 door zijn Schepper en Heer in de eeuwige vreugde opgenomen.

Na de Eucharistieviering in de Maria Geboortekerk te Losser, hebben wij hem bij zijn vrouw op ons kerkhof te ruste gelegd, in afwachting van de verrijzenis op de jongste dag.

Vader heeft met hard werken als textiel arbeider gezorgd voor zijn vrouw en vijf kinderen.

Het was een sobere, eenvoudige mens, die ondanks de moeilijke tijd waarin hij zorgde voor zijn gezin, toch ook erg tevreden was.

Naast zijn werk had hij ook veel leuke hobby's. Zo was hij veel in zijn grote tuin te vinden, ging graag met zijn vrouw op vakantie, hield van vogels, maar zijn grootste liefhebberij was alles wat maar los en vast zat mooi op te schilderen.

Ondanks een rotsvast geloof, is het laatste jaar voor hem heel moeilijk geweest, toen hij na het overlijden van zijn vrouw, waarmee hij bijna 60 jaar lief en leed had gedeeld, alleen verder moest.

Vader wij zijn U dankbaar voor alles wat U voor moeder en ons gedaan hebt en geweest bent.

Eens hopen wij U weer, samen met moeder, te mogen ontmoeten in het eeuwige geluk.

Vader, opa, dank voor alles. Wees voor ons een voorspraak bij de goede God.

Rust zacht in de vrede van de Heer.

Maria, moeder van de Heer en onze moeder, bid voor ons allen.

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze dierbare vader en opa zeggen wij U hartelijk dank.