



In dankbare herinnering aan

## **Johannes Alphonsus Maria Spit**

echtgenoot van

### **Maria Johanna Geertruida Spit**

Geboren te Oldenzaal                      26 februari 1909  
Overleden te Enschede                      29 mei 1993

*Papa was een man van diep geloof, weinig woorden, met een groot gevoel van rechtvaardigheid.*

*Papa eiste niet veel voor zichzelf en was dankbaar voor ieder klein gebaar van liefde en attentie.*

Na een arbeidzaam leven samen met mama in hun schoenenzaak te Neede, volgde een andere tijd aan de Deurningerstraat met mama en Andrea om te genieten van zijn pensioen.

Ze hebben gedurende 19 jaar veel geluk, maar ook veel verdriet gekend. Vooral gedurende de ziekte en later het overlijden van Andrea.

Papa was langdurig ziek.

In juni 1988 openbaarde zich zijn longemphyzeem. Al die tijd heeft papa nog prettig geleefd met mama, kinderen en kleinkinderen. Hoogtepunt was hun 50 jarig huwelijksfeest.

De laatste 10 weken waren zwaar voor papa. Papa voelde langzaam zijn krachten afnemen en maakte ons kenbaar, dat hij niet lang meer zou leven.

Op zaterdagmorgen, voorzien te zijn van het H. Oliesel, is papa toch nog plotseling van ons heengegaan.

Ons rest alleen de herinnering en dankbaarheid, waarmee wij samen verder moeten.

Papa bedankt voor alles.

Voor uw blijken van deelneming en belangstelling tijdens ziekte en overlijden van mijn lieve man, vader en opa betuigen wij onze hartelijke dank.

M. J. G. SPIT-SPIT  
Kinderen en  
kleinkinderen.

Enschede, 3 juni 1993.