

*Voor de wereld was je zo maar iemand,
voor ons was je de wereld.*

†

Dankbaar gedenken wij

Joseph Spit

echtgenoot van Truus Olde Keizer

Hij werd geboren te Oldenzaal op 24 maart 1928 en overleed op 6 november 1993 in het ziekenhuis te Enschede. Biddend hebben wij afscheid (van hem) genomen in de kerk van de H. Antonius van Padua op 11 november en hem daarna te rusten gelegd op de begraafplaats te Oldenzaal.

Papa was een rasechte Oldenzaler, die veel waarde hechtte aan tradities. Hij was de jongste uit een hecht nest van tien, een plichtsgetroouw man. Veertig jaar heeft hij met veel inzet en plezier gewerkt bij Gelderman en de laatste jaren was hij heel geliefd bij de krantenbezorgers, waarmee hij dagelijks optrok. Muziek maken en het Antoniuskoor waren zijn lust en z'n leven. Vorig jaar vierden we nog uitbundig z'n 25-jarig koorjubileum. Met z'n muziek- en zangersvrienden had hij veel

plezier. Papa hield van mensen om zich heen en veel gezelligheid. Voor ons was hij een erg lieve en zorgzame man, vader en opa, die altijd aandacht voor ons had. We konden altijd bij hem aankloppen. Hij stond voor je klaar. Voor zichzelf eiste hij niets. Papa was geen man van veel woorden, maar de uitdrukking op z'n gezicht sprak boekdelen. Hij wilde het leven van de zonnige kant bekijken. Zijn glimlach en uitstraling zullen ons tot voorbeeld zijn om in zijn voetspoor verder te leven. Het is erg jammer dat we niet meer samen, als gezin, zullen kunnen genieten van de "weekends", die papa en mama voor ons tot in de puntjes verzorgden.

"Papa, voor de wereld was je misschien zo maar iemand, maar voor ons was je de wereld! We zijn dan ook onuitsprekelijk verdrietig. Toch geloven wij dat je in Gods liefde mag voortleven. We hopen dat de H. Theresia, die je al vanaf je jeugd terzijde heeft gestaan, je ook nu zal geleiden naar dat hemelse oord van Licht en Warmte."

Wij danken U hartelijk voor uw belangstelling en meeleven.

G.J. Spit-Olde Keizer
Kinderen en kleinkinderen