



Dankbaar en liefdevol blijven wij in ons hart verbonden met mijn lieve vrouw en tante

MARIA JOHANNA ELISABETH SPIT

echtgenote van

HERMANUS GERHARDUS EULDERINK

Zij werd geboren te Oldenzaal op 8 juli 1925, en overleed onverwacht op zaterdag 8 december 1990 te Losser waar zij het H. Oliesel ontving. Na een Eucharistieviering op woensdag 12 december werd zij te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te Losser.

Geheel onverwachts is deze lieve vrouw heengegaan. Zij stierf op zaterdag 8 december, een feestdag van Maria. Dit is niet toevallig, want haar leven, samen met haar man Herman, is bij Maria in Kevelaar begonnen, toen beiden elkaar daar leerden kennen.

De devotie tot Maria heeft haar leven verrijkt en richting gegeven. Jaar in en jaar uit, dikwijls meerdere keren, ging de bedevaart richting Banneux Kevelaar of Lourdes. Als geen ander propageerde zij deze gang naar Maria. Zelf heeft zij met Maria, de Moeder van Altijddurende Bijstand als haar voorbeeld en voorspraak, met veel liefde haar eigen moeder aan het ziekbed bijgestaan, en vervolgens gedurende 14 jaren zowel vader als schoon-

vader zorgzaam in huis opgenomen. Nooit hoorde je haar klagen of voor zichzelf veel vragen. Integendeel ze zag overal lichtpuntjes en het goede en creatieve om zich heen.

Zij stond altijd klaar, en leefde mee met al het wel en wee, van de buurt, van de parochie en van de vrouwenbeweging. Nog daags te voren had zij samen met Herman de Bingo prijzen van de kerstviering van de vrouwenvereniging ingekocht.

22 Jaren van een heel goed en gelukkig huwelijk hebben zij en Herman samen mogen beleven. Zij was een vrouw met zeer veel begrip, een echtgenote die gauw de gedachten en gevoelens van haar man en anderen aanvoelde, en die met takt en toewijding, en een voorzichtig oordeel, veel bereikte.

Voor Herman is zij een grootse en geweldige vrouw geweest, zijn trots en toeverlaat.

Marietje, dank voor deze 22 jaren, mag je rusten bij de Heer, mag je dicht bij Maria zijn en mogen wij elkaar weerzien in de hemel, in het eeuwige geluk.

Wij zijn u dankbaar voor uw belangstelling en medeleven batoond na het onverwachte overlijden van mijn lieve vrouw, onze zus, schoonzus en tante.

H.G. Eulderink
Fam. Spit
Fam. Eulderink