





In dankbare herinnering aan

Truus Nijhuis-Spit

weduwe van Frans Nijhuis

Zij werd geboren op 27 februari 1920, in het toenmalige Noord-Berghuizen en overleed op 29 juli 2005. Op 3 augustus hebben wij haar voor het laatst in ons midden gehad tijdens de Uitvaartmis in de H. Plechelmuskerk te De Lutte, waarna haar lichaam ter ruste is gelegd op het R.K. Kerkhof aldaar.

Mama groeide op in een harmonieus warm gezin met zeven kinderen, op de boerderij. Na haar schooltijd ging ze "in betrekking". In 1950 trouwde ze met Frans. Ze gingen in De Lutte wonen, waar ze haar man hielp op de boerderij. In 1952 werd hun dochter Truus geboren.

Ze hield veel van de natuur. De plantjes waren haar grootste hobby. Ook de vogels wisten haar te vinden. Ze was creatief met haar handen. Ze haakte en breide van alles voor de familieleden. Als ze iets voor anderen kon betekenen deed ze dat graag, niets was haar teveel gevraagd.

Ze was enorm gastvrij, had graag mensen om zich heen. Als je bij haar op bezoek kwam had ze van alles in huis om je te verwennen. Wanneer je wegging kreeg je altijd iets om mee naar huis te

nemen. Als ze op bezoek ging, had tante Truus voor de neefjes en nichtjes wel iets lekkers in haar tas.

In 1978 overleed plotseling haar man. Om haar verdriet te verwerken fietste ze regelmatig naar Oldenzaal, Rossum en Lonneker, om haar broers en zussen te bezoeken. Hierin vond ze veel liefde en steun. Kaarten op de soos en met haar kaartclubje was een aangename afleiding. Van haar kleinkinderen Marloes en Saskia kon ze intens genieten.

Mama was een gelovige vrouw, trouw bezocht ze de kerk. Op het moment dat de weg naar de kerk voor haar te ver werd, stond de kerkradio vaak aan.

In 1999 viel ze van haar fiets en brak haar heup. Met hulp van de Thuiszorg kon ze zelfstandig blijven wonen. Geestelijk ging ze steeds verder achteruit en verhuisde in 2003, na een ziekenhuisopname, naar Oldenhove in Losser. Hier werd ze trouw bezocht door haar dochter en is ze, na een liefdevolle verzorging, op 29 juli 2005 rustig ingeslapen.

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij u hartelijk.

Truus en Harry
Marloes
Saskia-Ritsert