

Dankbaar gedenken wij
Wilhelmus Antonius Spit

weduwnaar van Geziena Maria Feldkamp

Hij werd geboren op 31 augustus 1919 te De Lutte. Na een moedig en dapper gedragen ziekbed is hij overleden in het ziekenhuis te Oldenzaal op 9 februari 1996. Na de Uitvaartmis in de Mariakerk hebben we zijn lichaam aan de aarde toevertrouwd op de begraafplaats te Oldenzaal op 13 februari.

De laatste jaren werd het meer en meer duidelijk dat de gezondheid van Willem, zoals velen hem kenden, achteruit ging. Hij kon niet meer wat hij zo graag wilde; namelijk "veel onder de mensen zijn" zoals hij gewend was. Overal had hij zijn kennissen die hij volgens een soort rooster regelmatig bezocht. Hij zocht de sfeer en de gezelligheid om met mensen samen te zijn en te genieten van de gesprekken en het goede der aarde.

Ook het leven dichtbij de natuur had zijn grote interesse. Hij genoot van de jaarlijkse jachtpartijen, met goede vrienden, in en rond Agelo.

Het leven ging echter ook voor hem niet altijd over rozen. Na zijn huwelijk in 1956 met moeder kwamen voor beiden en de kinderen gelukkige en moeilijke jaren met

tegenslag en verdriet. Het plotseling overlijden van moeder en de zorg voor Marian waren moeilijk voor hem. Hij wist hier op een bewonderenswaardige wijze mee om te gaan, gesterkt door de hulp van velen uit zijn direkte omgeving. Hij nam het leven zoals het was en kon zijn zorgen soms wegdrücken met de woorden: "och... dat zien we dan wel weer" of: "dat hebben we dan weer gehad." In het diepst van zijn hart was hij onrustig over de toekomst, ook al probeerde hij dat vooral niet te laten merken. En ook tijdens de laatste weken van zijn ziekte probeerde hij dat te verbergen.

Hij was ook een man die niet zo gemakkelijk sprak over zijn eerbied voor alles wat God geschapen heeft. Toch was hij een diep gelovig mens "op zijn manier". Hij ging op zondag getrouw naar de kerk, vaak in het Klooster Bardel in Duitsland, het liefst zo vroeg mogelijk.

En ook de bedevaarten samen met zijn zussen naar Kevelaer bevestigden zijn geloof in God en Maria.

Moge hij -nu hij van ons is heengegaan- voorgoed de gezelligheid vinden in het Huis van de Heer, samen met moeder.

Wij, de kinderen en kleinkinderen, danken u hartelijk voor uw warme belangstelling ondervonden tijdens de ziekte en het overlijden van vader en opa.