

Ter nagedachtenis aan

**RICHARD LEVERMAN
(RICO)**

Hij werd geboren op 3 maart 1965 te Enschede en overleed op 1 juli 1992 te Barneveld.

Wie hij was, hoe hij was

Hoe hij was.

zullen velen niet hebben kunnen doorgronden, omdat hij om zijn ware aard soms een muur optrok. Maar wie probeerde daarachter te kijken moet hebben gezien dat het een vent was met ook maar een klein en goed hart. Al van kind af aan vocht hij tegen onrecht, opkomen voor de kleinere, de mindere, de bedrogene.

Na een zware tijd, die er ook voor hem is geweest, is hij mede door zijn relatie met zijn Willie, langzaam opgebloeit. Meer en meer kon hij zijn ware aard tonen, de onzekerheid verdween. Ook in zijn werk groeide hij, hier kon hij in zekere mate ook het onrecht bestrijden.

Wie hij was.

heeft iedereen toen kunnen vernemen, de muur werd afgebroken.

Hij heeft met zijn Willie, alwas het veel te kort, intens geleefd. We zullen ze missen, maar het heeft ons veel vrienden opgeleverd, dat moet voor ons een geruststelling zijn.

Ter nagedachtenis aan:

**WILMA SPIT
(WILLIE)**

Zij werd geboren op 28 augustus 1964 te Brisbane (Australië) en overleed op 1 juli 1992 te Barneveld.

Wilma hield van het leven in al zijn facetten en ze kende daarbij geen onderscheid in mensen.

Ze kleepte zich graag mooi, een beetje excentriek en hield ervan in de picture te staan.

Zowel privé als in haar werk kon ze met iedereen omgaan: attent, zorgzaam en behulpzaam.

Je kon veel met en om haar lachen. Als je iets nodig had kon je bij Wilma aankloppen. Niets beschouwde ze echt als haar bezit.

Ook haar leven kende minder goede tijden.

Door haar levenskracht en optimisme worstelde ze zich hier weer bovenop.

Samen met haar Rico maakte ze volop plannen.

We herinneren ons Wilma dan ook als een levensgenieter..... vooral de laatste tijd.

Voor uw bliken van medeleven zeggen wij u hartelijk dank.

De gezamenlijke families