



In dankbare herinnering aan

Antoon Spitshuis

echtgenoot van

Marietje Schasfoort

Hij werd geboren op 23 januari 1929 in De Lutte. Op 28 april 1995 werd hij begraven op het r.k. kerkhof te De Lutte.

Mijn lieve man, onze vader en onze allerliefste opa is van ons heengegaan.

Ons verdriet is te groot voor woorden.

Zijn hele leven speelde zich af in zorgzaamheid. Liefde en zorg voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Pa heeft zijn hele leven hard gewerkt.

In zijn jonge jaren trad hij in dienst van de Nederlandse Heidemaatschappij.

Na 34 jaar Heidemaatschappij trad hij in dienst van het Samenwerkingsverband Twente, waar hij 7 jaar de leiding had op de vuilstortplaats "de Boeldershoek".

Ondanks het feit dat vader in de Vut was ging hij toch nog regelmatig naar zijn oude werkplek terug, waarna hij tegen 11.00 uur thuis kwam voor de koffie.

Thuis genoot vader van zijn groentetuin. Hij was altijd de eerste die kroppen sla uit eigen tuin had. Vader en moeder deden de meeste klusjes samen. Hij had een grote liefde voor dieren.

Vooraf paarden konden hem uren boeien.

Hij was dan ook regelmatig te vinden op regionale concoursen.

Van huis uit wist vader veel over bossen. Hier was hij dan ook vaak.

Elke zondagmorgen kwamen alle kinderen en kleinkinderen bij opa en oma op bezoek, daar genoot hij van.

Pa, opa bedankt voor alles wat je ons gegeven en geleerd hebt, voor de mooie jaren die we samen mochten doorbrengen.

Voor uw meeleven en uw belangstelling bij zijn uitvaart en begrafenis zijn wij U zeer dankbaar.

M.H.D. Spitshuis-Schasfoort
Kinderen en kleinkinderen.

De Lutte, april 1995.