



In uw H.H. Misoffers,  
gebeden en goede wer-  
ken wordt aanbevolen  
de ZeerEerwaarde Heer

## ARNOLD WILHELM JOACHIM SPITZEN.

Hij werd geboren te Heino 12 Jan. 1888, priester  
gewijd 15 Aug. 1912; was kapelaan te Workum,  
Veendam en Utrecht; vanaf 1929 Pastoor H. Joannes  
Vianney te Deventer, vanaf 1934 O.L.Vr. Hemel-  
vaart te Amersfoort en sedert 1944 te Wijhe-  
Boerhaar. Hij overleed in het R. K. Ziekenhuis  
te Zwolle, gesterkt door de genademiddelen van  
de H. Kerk op 10 Oct. 1947, en werd begraven  
op het parochiale Kerkhof van  
Wijhe-Boerhaar.

Een priester, die in eenvoud en blijheid zijn  
priesterlijke taak vervulde; die van harte mee-  
leefde met de droefheid en vreugde van de  
zijnen; die eigen lijden en tegenspoed in volle  
overgave aan Gods H. Wil heeft aanvaard.

Gij hebt mij geroepen om priester te zijn:  
Offeraar voor God en de mensen. Na het offer  
van mijn lijden, dat ik U heb opgedragen,  
vraagt Gij mij nu 't offer van mijn leven. Hier  
ben ik, Heer, om Uw H. Wil te doen.

Dat allen, priesters, parochianen en familie,  
aan wie hij weldeed met onze Moeder de H. Kerk  
bidden:

Geef, Heer, bidden wij U, dat de ziel van Uw  
dienaar, Arnold, die Gij in dit leven met de  
priesterlijke waardigheid hebt versierd, zich in  
de glorie des hemels altijd moge verblijden.  
Door Christus onzen Heer. Amen.