



Gedenken we dankbaar

Johannes Franciscus Maria Speek

echtgenoot van

Wilhelmina Johanna Josephina Hobert

Hij werd geboren op 6 juni 1906 te Nijmegen. Hij overleed, na het ontvangen van het sacrament van de ziekenzalving, op tachtigjarige leeftijd in Bruggerbosch te Enschede op 20 april 1987. We deden hem uitgeleide tijdens de uitvaartdienst in de St. Jozefkerk op 24 april d.a.v.

Daarop volgde de crematieplechtigheid te Usselo.

Samen met zijn vrouw Mini gaf hij aan de vier kinderen een fijne jeugd. Hij gaf hen alle kansen en trok er graag met hen op uit. Maar tegelijk daagde hij ze uit niet altijd de makkelijkste weg te kiezen: „Als je je niets kunt ontzeggen in het geoorloofde, dan kun je het ook niet in het ongeoorloofde.” En ofschoon een bescheiden man van weinig woorden, gaf hij op het juiste moment goede raad.

Hij had een groot gevoel voor schoonheid en evenwicht. Dat bleek uit zijn werk, zijn liefde voor de natuur en zijn grote hobby: schilderen en tekenen. En graag zong hij de oude prachtige gezangen in de kerk mee. Maar het meest

genoot hij van de goede familieband: wanneer ze weer met zijn allen - de kinderen en kleinkinderen - bij elkaar waren op verjaardagen en grote feestdagen.

Langzamerhand ging hij achteruit en werd opname in Bruggerbosch noodzakelijk. Daar werd hij liefdevol verpleegd. Daar heeft hij ook, na een huwelijk van bijna 50 jaar, zijn leven aan God teruggegeven op 2de Paasdag.

Lieve Mini, kinderen en kleinkinderen, bij God waar het altijd Pasen is, zullen we elkaar terugzien. Bidt voor mij.

Onze Vader — Wees Gegroet

We danken allen hartelijk die hebben meegeleefd tijdens de ziekte van papa en ons hun blijken van deelneming hebben betoond bij zijn overlijden en uitvaart.

W. J. J. Speek-Hobert
kinderen en kleinkinderen