



Een dankbare  
en blijvende herinnering aan

## **Simon Spoelstra**

die op 15 juni 1930 te Lonneker  
geboren werd.

Op 15 augustus 2001 stierf hij vrij  
onverwacht thuis. Wij hebben hem  
op 20 augustus na een Eucharistieviering  
in de H. Maria-Geboortekerk te Lossler,  
naar het crematorium in Usselo begeleid.

We zijn verslagen dat we nu toch nog plotseling afscheid moeten nemen van Simon, pa en opa. Toch zullen vele dierbare herinneringen ons met hem blijven verbinden. In zijn leven heeft hij het niet altijd gemakkelijk gehad. Al op heel jeugdige leeftijd begon hij te kwakkelen met zijn gezondheid.

Ondanks alle ziektes genoot hij toch van het leven. Met name genoot hij van zijn

kinderen en later van zijn kleinkinderen. Zijn grootste hobby was vissen. Een mooi, rustig plekje aan het water en een goede vangst maakten zijn dagen vaak goed. Later ging hij graag een potje biljart spelen en trots vertelde hij de resultaten. Ook zijn kanaries waren belangrijk voor hem. Muziek heeft zijn hele leven een grote rol gespeeld. Zelf op slagwerk en later z'n jongens op trompet. De laatste jaren luisterde hij thuis graag naar marsmuziek en vertelde hij de verhalen die bij de, voor hem bekende, muziekstukken hoorden. We zullen hem erg missen en kunnen niets anders doen dan samen te denken aan en te praten over de herinneringen die hij ons achterliet.

Wij zijn U heel dankbaar voor Uw medeleven, betoond na het overlijden van Simon, pa en opa.

Marietje  
Guus, Inge, Nicole en Kim  
Ben, Willeke, Aniek en Joerie