



In dankbaarheid gedenken wij

Berendina Alberta Wantia-Spoler

echtgenoot van Willem Wantia

Zij werd geboren op 15 januari 1923 te Bornerbroek. Zij overleed op 4 september 2002 te Rekken op 79-jarige leeftijd. Op 9 september 2002 hebben we haar ten ruste gelegd op het kerkhof van H.H. Martelaren van Gorcum te Rekken.

Moeder was een hartelijke vrouw, zorgzaam voor haar man, kinderen en kleinkinderen.

Haar kinderen en kleinkinderen kwamen graag bij haar, en ook anderen zochten haar op.

Ook al gingen de kwalen van haar ziekte zich steeds sterker openbaren, ze bleef opgewekt en wilde het liefst niemand tot last zijn.

Haar hele leven heeft ze voor anderen klaar gestaan.

Samen met de familie heeft ze mooie vakanties beleefd.

Haar mooiste hobby's waren de Tuin. De Fuchsia's waren haar geliefde bloemen.

Ook bloemschikken, puzzelen en kwissen vond ze leuk om te doen.

De zevenenvijftigste trouwdag heeft ze met vader, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen nog mee mogen maken.

Wij zijn dankbaar voor wat mijn vrouw, moeder en oma voor ons heeft betekend.

Het is God die de mens beoordeelt.

Hij zal haar goedheid en vroomheid zeker prijzen.

Een gelukkig leven in verbondenheid met allen die haar in geloof zijn voorgedaan.

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens haar ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma, willen wij u van harte danken.

Familie Wantia