



Ter gedachtenis aan
**GERHARDUS ANTONIUS
SPOOLDER**

echtgenoot van H. H. BLENKE

Geboren te Ambt-Delden op 9 december 1927.

Voorzien van het H. Oliesel is hij op
12 november 1993 te Hengelo overleden.

Na een gezongen ultvaartviering op
17 november d.o.v. in de H. Lambertuskerk
te Hengelo, is hij gecremeerd in
het crematorium te Usselo.

Opgegroeid in een gezin van twaalf kinderen, wist hij van meet af aan wat hem te doen stond in het leven. Hij leerde er arbeidzaam te zijn en nuttig werk te verrichten. Toen hij later getrouwd was, stond hij altijd klaar voor ons. Hij was een echte huisvader, vol zorg voor zijn lieve vrouw en kinderen. Aan hen spendeerde hij alle tijd en energie en vooral de kleinkinderen waren hem bijzonder lief.

Na bijna 25 jaar bij Akzo gewerkt te hebben, deed hij het wat kalmer aan, maar stil zitten kon hij niet. Knutselen was hem aangeboren. Zodoende knapte hij thuis allerlei klusjes op en wist voor alle problemen een oplossing te bedenken.

Als hij zich echt wilde ontspannen, zocht hij de vrije natuur op, trok er met zijn fret op uit om het wild te verschalken. Dan was

hij in zijn element. Ook de tuin had zijn grote aandacht. Hij bracht er vele uren door.

Zo ging hij door het leven, vol optimisme, want hij was altijd in voor een grapje.

Voor ons was het een pijnlijke ervaring dat vader zo plotseling van ons heen ging. Dat hadden we nooit kunnen denken. Maar bedenken we de woorden uit de H. Schrift „Gods wegen zijn niet onze wegen“.

Moge vader thans na een arbeidzaam en verdienstvol leven opgenomen worden in de eeuwige Liefde van God. Het is onze gelovige overtuiging dat vader vanuit de hemel voor ons een goede voorspreker zal blijven.

Hij ruste in vrede.

Voor uw bliken van belangstelling en medeleven die wij mochten ondervinden na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa zeggen wij u hartelijk dank.

H. H. Spoolder-Blenke
Kinderen en kleinkinderen