

Roeloffina Hendrika Maria Spoolder

Geboren 12 mei 1905
Overleden 27 augustus 1993

Haar leven stond in het teken van de dienstbaarheid aan de medemens. Ondanks het feit dat ze ongehuwd bleef, heeft ze zich met haar talenten op eigen wijze verdienstelijk gemaakt.

Jarenlang heeft ze in de huishouding gediend bij Mej. Stork en haar beste krachten gegeven aan het werk waar ze voor stond. Voor zichzelf eiste ze weinig. Daarnaast wist ze ook van het leven te genieten en hield ze van een gezonde dosis humor. Ze kon echt meedoen in plezierig gezelschap en in haar vrije tijd genoot ze van het kaartspel.

Als devies voor haar leven zou kunnen gelden: "Eenzaam, maar niet alleen". Zo heeft ze haar levensdagen doorgebracht. Wij hopen en bidden dat ze thans mag

opgenomen worden in het Hemels vaderhuis, waar ze de liefde van de goede God voor eeuwig mag smaken. Vanuit de hemel zal ze ongetwijfeld voor ons een goede voorspreekster blijven.

Zij ruste in vrede.

Voor uw bliken van belangstelling en medeleven danken wij U hartelijk.

Fam. W. de Heer