

In dankbare herinnering aan

## **Albertha Francisca Sprakel**

Ze werd op 18 november 1913 geboren te Enschede en overleed te Losser op 9 september 1985. We hebben donderdag 12 september in de kapel van het verpleeghuis Oldenhove haar uitvaartdienst gevierd en haar te rusten gelegd op het R.K. kerkhof te Losser.

---

Na het overlijden van haar ouders kwam mej. Sprakel in het gezin van haar zus en zwager te Enschede. Ruim achttien jaar heeft zij bij fam. Damhuis-Sprakel gewoond. In die jaren heeft ze gewerkt bij Schuttersveld en geholpen in het gezin van haar zus.

In het voorjaar van 1961 is zij naar Losser gekomen en heeft aanvankelijk in huize Martha gewoond. In dit verzorgingshuis hielp ze mee bij voorkomend huishoudelijk werk. Ze trad niet graag op de voorgrond en leefde eerder teruggetrokken.

Vanaf 1973 woonde ze in het verpleeghuis Oldenhove te Losser, waar iedereen haar kende als „Betsie”. Ze had in die leefgemeenschap haar eigen

plaats. Binnen haar leven was geloof belangrijk. In de kapel had ze jarenlang haar eigen plek. Het sacrament der zieken heeft ze in de laatste week van haar leven mogen ontvangen. In de afscheidsviering hebben we gebeden dat zij rust mag vinden in het licht van God. In zijn handpalm heeft Hij al onze namen geschreven, ook Betsie heeft nu bij Hem haar eeuwigheid gevonden.

De familie van mej. Sprakel wil eenieder die belangstelling heeft getoond, hierbij oprecht dank zeggen.