

†

Houden wij in vrome gedachtenis

Gerhardus Marinus Sprakel

echtgenoot van

Johanna Euphemia Damhuis

Hij werd geboren op 1 juni 1908 te Lonneker. Geheel onverwacht stierf hij te Losser, nog gezalfd met de Olie der zieken, op 22 dec. 1978. Op 3e kerstdag, woensdag 27 dec. 1978, hebben zijn familieleden, na een Eucharistieviering in de kerk van de H. Martinus, zijn lichaam ter ruste gelegd op het Katholiek kerkhof in Losser, hem aanbevelend aan onze Heer van opstanding en eeuwig leven.

Wij wisten nog niet, hoe letterlijk wij de woorden van vorige zondag moesten verstaan: „Verheugt U, want de Heer is nabij”. Met zijn auto pas thuis gekomen van drukke beslommeringen, werd hij opgeroepen door de Heer van het leven. Aan de vooravond van een - naar wij dachten vredig en huiselijk kerstfeest. In het zicht van zijn 40-jarig huwelijksfeest en 40-jarig jubileum als koorlid.

Ons schokt een zo overhaast afscheid.

Maar gunnen we hem, die zo'n levendige natuur had, de vrede en rust van het eeuwig bruiloftsmaal en moge de Heer hem opnemen in de koren van het hemels feestmaal.

Heer Jezus, vergeef uw dienaar zijn fouten en vervul volledig zijn verwachtingen, die hij als gelovige van U heeft.

Voor uw bliken van medeleven ondervonden na het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader, betuigen wij u onze oprechte dank

J. E. Sprakel-Damhuis
Johan - Lies