

Hij zal leven in eeuwigheid.



Ter vrome herinnering aan de  
ZeerEerw. Heer

**Hendrikus Theodorus Sprakel**

emeritus-pastoor van Hellendoorn.

Hij werd geboren te Lonneker 6 januari 1891, priester gewijd te Utrecht 15 augustus 1917, benoemd tot pastoor van Hellendoorn 31 december 1937, en ging met emeritaat op 27 mei 1966.

Hij overleed, na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Kerk, op 20 september 1971 te Hellendoorn alwaar hij op de 23e d.a.v. in het priestergraf werd begraven.

Aan U mijn dank, Aanbidlijkheid  
des Heren Jesu toegezeid,  
Aan U het korte leven  
Met alwat mij ten dele viel,  
Met 't kranke lijf,  
Met hart en ziel,  
Met alles weergegeven.

(Gezelle)

Parochianen en vrienden, bidt voor mij.

De familie dankt, mede namens Kerkbestuur en de huisgenoten, voor het medeleven betoond tijdens het langdurig ziekbed en na het overlijden van onze geliefde broer.

Fam. Sprakel