

dankbare herinnering aan

hermina sprakel

echtgenote van hendrik jan egberink

moeder en oma
je bent gestorven zoals je geleefd hebt
te midden van ons
vol aandacht voor ieder
tot de laatste minuut betrokken
op wat er om je heen gebeurde
je had geen moeite met de nieuwe tijd
en met de kerk van vandaag
je kon luisteren
je leefde met ons mee
tot je vier en tachtigste jaar
overal wist je het goede te ontdekken
de laatste jaren was je erg verzwakt
je kon niet meer
je was bereid om te gaan
graag had je vader overleefd
maar het zat er niet meer in
we zijn blij dat je tot het laatste toe

met vader genoten hebt
van een prachtige oude dag
in je eigen huis
bij grada, herman en de kinderen
wat was je bezorgd
je kon het niet laten
we zijn je dankbaar
om wie je voor vader en voor
ons geworden bent :
een bezorgde vrouw
een hartelijke moeder
een onvergetelijk goede oma
we zullen je best missen
maar we houden ook veel van je over :
je geloof in het leven.

*voor uw blijken van belangstelling bij
het afscheid van moeder zijn wij u heel
erkentelijk.*

*h. j. egberink
kinderen en kleinkinderen*

*enschede, 6 april 1977
deurningerstraat 402*