

Dankbare herinneringen aan

JAN SPRAKEL

sinds 1984 weduwnaar van

ANNIE GRUNDEL.

Hij werd geboren te Enschede op
28 april 1935. - Geheel onverwacht
is hij te Enschede overleden op
6 december 1986.

Na de Uitvaartdienst in de Ariëns-
gedachteniskerk op 10 december,
vond de crematie plaats te Usselo.



Wie had kunnen denken dat Jan
Sprakel zijn geliefde Annie zo spoe-
dig zou volgen in de dood?

Allen die Jan nabij waren, vooral
zijn kinderen en zijn moeder, weten
dat hij na het zo plotseling overlijden
van Annie een enigszins teruggetrok-
ken man werd; iemand ook die niet
gauw uitte wat er in hem omging.

Daar kwam een lichamelijke kwaal bij
die hem voorzichtig deed leven.

Het liefst was hij thuis en trok hij op
met zijn trouwe hond Siera, die altijd
bij hem was.

Hij werkte met plezier in zijn voiks-
tuin, en in zijn schuurtje maakte hij
voor zeer velen vogelhuisjes, stoofjes
en pergola's.

Tot 1983 heeft Jan hard gewerkt bij
het aannemingsbedrijf Merksteyn.
Hij was daar 33 jaar lang 'n toegewijd
en kundig werknemer.

JAN SPRAKEL, die zich nooit be-
klaagde en die altijd maar zei, dat het
hem goed ging, heeft het moeilijker
gehad na het overlijden van zijn *Annie*
dan wij wisten of konden vermoeden.
Heel plotseling werd hij van de zijnen
weggenomen.

Moge de Heer van alle leven, hem
zijn fouten en tekorten vergeven en
hem opnemen in het Vaderhuis, ver-
enigd met zijn *Annie*, in een leven van
vrede en vreugde zonder einde.

*MOGEN ZIJ RUSTEN IN DE VREDE
VAN CHRISTUS!*

Voor Uw blijken van meelevens danken
wij U hartelijk.

De kinderen en familie.