

*Bid voor de Ziel van Zaliger*

**JAN HENDRIK HERMAN SPRAKEL,**

weduwnaar van

**GEZINA MARIA GROOTHUIS,**

geboren te Lonneker 14 October 1896, na voorzien te zijn van het H. Oliesel, overleden te Hengelo (O.) 29 November 1955 en begraven 3 Dec. d.o.v. op het R. K. Kerkhof aldaar.

Plotseling heeft God hem opgeroepen uit dit leven, maar niet onvoorbereid, en daarom is hij in vrede heengegaan, omdat één gedachte hem steeds bezielde: „Zie Vader in den hemel, ik kom om Uw wil te volbrengen.

Zalig degene wiens hoop verankerd ligt in de naam des Heren en die naar de ijdelheden en valse dwaasheden niet heeft omgezien.

Als verstandig echtgenoot en liefdevolle vader was hij met zijn innig godsdientige overtuiging steeds een lichtend voorbeeld van toewijding, liefde en offervaardigheid voor zijn kinderen.

Hij zocht God te behagen door het nauwkeurig vervullen van zijn plichten, zocht niet de lof der mensen, maar slechts de goedkeurende blik van Hem, wiens oog over ons allen waakt.

O Maria, gelukkig die op U vertrouwen, want de deur des hemels staat open voor Maria's kinderen.

Dierbare kinderen en allen die mij hebben gekend, God heeft mij geroepen. Met moeder zal ik bij Gods troon voor u bidden opdat wij ons eenmaal wederzien, waar geen scheiding meer mogelijk is. Bidt voor ons. Wij bidden voor u.

Lieve Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust, dat hij moge rusten in vrede. Amen.