

Moge deze kleine herinnering U doen
bidden voor

JAN HERMEN JOHANNES SPRAKEL

Begiftigd met de Ere-medaille in zilver
verbonden a.d. Orde v. Oranje-Nassau.
weduwnaar van Maria Niewerth

Hij werd geboren te Lonneker op
8 maart 1903. — Gesterkt door het
H.Sacrament van de zieken is hij op
27 maart 1983 rustig en kalm in de
Heer overleden in het verpleeghuis
't Kleyne Vaert te Enschede.

Op woensdag 30 maart hebben wij in
een Eucharistieviering in de kerk van
De Goede Herder te Enschede voor
zijn zielerust gebeden, daarna volgde
de crematie te Usselo.(Enschede)

Rust nu maar uit - je hebt je strijd
gestreden; je hebt het als een moedig
man gedaan.

Wie kan begrijpen, wat je hebt
geleden? En wie kan voelen, wat je
hebt doorstaan?

Een zorgzame en hardwerkende man
is van ons heengegaan. — Voor zijn
gezin heeft hij altijd gewerkt en ge-

ploeterd en geen werk was hem te
zwaar of te moeilijk.

Naast vele en mooie dingen is zijn
leven vaak doorkruist door teleurstel-
ling en verdriet. Zó heeft hij zijn ziek-
zijn maar moeilijk kunnen aanvaarden
en verwerken en bovenmate werd hij
getroffen door het verlies van zijn
echtgenote.

Wie kan begrijpen wat je hebt gele-
den? — En ondanks dit alles heeft hij
„als de goede en trouwe dienstknecht
de goede strijd gestreden.” Evangelie.
Hij heeft het als een moedig man
gedaan.

Wij danken God, dat we U, vader, zo
lang bij ons mochten houden.

In uw lange leven hebt U 't niet altijd
gemakkelijk gehad, maar dat telde
niet, want U dacht alleen maar aan
ons en dat zullen we nooit vergeten.
Beste kinderen en kleinkinderen, wilt
mij blijven gedenken in uw gebeden
en in de eucharistie.

Goede Vader in de hemel, wij bidden
U dat vader, levend bij U, mag waken
over ons. — Dat hij onze namen U in
herinnering mag brengen en vader zó
bij ons mag blijven.

Uit dankbaarheid voor uw medeleven
en ter gedachtenis aan hem.