



Ter herinnering aan

Jos Sprakel

Zij werd op 25 maart 1916
te Enschede geboren en overleed aldaar
in het verpleeghuis 't Kleijne Vaert
op 22 december 2001.

Na een plechtige Eucharistieviering
in de St. Josephkerk te Enschede
op 29 december 2001 d.a.v. volgde
de crematie te Usselo.

"Tante Jos" was een zeer bijzonder mens. Bijzonder in hoe ze haar leven leefde, bijzonder in haar prestaties. Met de voor haar zo kenmerkende eigenschappen als nuchterheid, doorzettingsvermogen, helderheid en zelfstandigheid dwong ze respect af. Dit deed ze vanuit een duidelijke wil, datgene wat ze voor anderen en zichzelf belangrijk vond te realiseren.

Opmerkelijk was haar vermogen een zelfstandig leven te leiden, ondanks haar lichamelijke ongemakken en tegenslagen. Hoewel invaliditeit haar ingrijpende beperkingen oplegde en haar voor ingewikkelde keuzes plaatste, liet ze zich leiden door wat ze wilde bereiken, gesteund vanuit een sterk Godsvertrouwen. Op deze wijze heeft ze tot vorig jaar een zelfstandig leven weten te leiden.

Het laatste jaar van haar leven, heeft ze doorgebracht in het verzorgingshuis 't Kleijne Vaert. Indrukwekkend was de wijze waarop ze tot het laatst toe, de haar opgelegde beperkingen accepteerde.

Op 22 december 2001 is ze omstreeks 05.00 uur in haar slaap rustig overleden.

Haar leven zal een sprekend voorbeeld zijn en blijven van wat een mens op wijskracht en doorzettingsvermogen kan realiseren.

"Tante Jos" rust zacht.

Uit aller naam:
Ivo Platvoet