

In onze herinnering blijft voortleven

LINA ALEIDA SPRAKEL

echtgenote van

HERMANUS HENDRIKUS KOSTERS.

Zij werd geboren op 21 december 1904,
10 oktober 1979 is zij overleden.

Heer God, nog vrij plotseling is onze
vrouw, moeder en oma van ons wegge-
nomen. We moeten het aanvaarden.

In onze gedachten blijft zij voortleven
als die hartelijke vrouw waarmee wij
ons leven zolang mochten delen. Haar
zorg, haar blijheid, haar aandacht voor
de kleine dingen van dit leven.

In onze gedachten leeft zij voort als
moeder, die ons het leven gaf; die ons
voorging en de weg door dit leven ons
klaarmaakte. Zij leerde ons wat goed
en eerlijk was.

In onze gedachten blijft zij die goede
oma, met zoveel wijsheid en begrip
voor haar kleinkinderen.

Wij zullen je missen, maar we weten
ook dat het zo goed is. Misschien is
haar en ons 'n veel groter leed be-
spaard gebleven.

Daarom bidden wij uit het diepst van
ons hart dat de Heer van alle leven haar
mag geven de eeuwige vreugde. Dat
Hij haar mag doen delen in zijn on-
doordringelijke glorie.

Heer geef haar de eeuwige rust.

Voor uw blijken van medeleven, onder-
vonden na het overlijden van mijn lieve
vrouw, onze moeder en oma betuigen
wij U onze oprechte dank.

H. H. Kusters
kinderen en
kleinkinderen.