

*Moge deze kleine herinnering U doen
bidden voor*

MARINUS JOHANNES SPRAKEL

*Geboren te Lonneker op 11 juli 1914.
Echtgenoot van Anna Maria Zwerink,
voorzien van de H. Sacramenten over-
leden te Enschede, 20 januari 1977.
25 januari d.o.v. hebben wij te Usselo
de gebedsdienst bij de crematie
gehouden.*

Geboren in 't landelijke Lonneker,
heeft hij samen met zijn vrouw Annie
hard gewerkt voor zijn gezin.

Als chauffeur had hij een bewegelijk
bestaan, onvoorstelbare afstanden heeft
hij gereden : daarom was het voor hem
een zware opgave reeds zo vroeg zijn
functie te moeten beëindigen.

Hij hield van zijn gezin en was nog
graag in hun midden gebleven. — Zijn
kleinkinderen waren alles voor hem,
hij genoot van onschuldige plagerijen.

Ondanks tegenslag bleef hij opge-
ruimd.

Hij vond een steun in zijn leven in
een eenvoudig en oprecht geloof.

Moge de Heer van leven en dood z'n
diensaar Marinus opnemen in het He-
mels Vaderhuis.

Hij ruste in vrede.

*Voor Uw bliken van meeleven, onder-
vonden tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve man en onze
zorgzame vader en opa, betuigen wij
U onze oprechte dank.*

Familie Sprakel