



Ter nagedachtenis aan

**PETRUS JOHANNES MATHEUS
SPRAKEL**

ZOON VAN

G. M. SPRAKEL en J. E. DAMHUIS

Hij werd geboren te Losser 12 juli 1946. Na een zeer kortstondige ziekte overleed hij op 14 sept. 1966 in het r.k. ziekenhuis te Enschede, nadat hem het Sacrament der zieken was toegediend. Op 17 sept. hebben we zijn lichaam te ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Losser.

Na slechts 20 levensjaren werd Piet uit ons midden weggenomen. Het is een smartelijk verlies voor ons, zijn ouders en broer, een harde slag die moeilijk te verwerken is.

Piet had een plezierig karakter, deed zijn werk plichtgetrouw, was een goed huisgenoot en gezien bij zijn vrienden.

Wij allen missen hem, hij laat een lege plaats bij ons achter. Maar ook dit zware verlies willen we proberen in geloof te aanvaarden. God zal ook hiertoe ons de kracht geven en ons nabij zijn in deze moeilijke dagen.

Heer, geef aan onze zoon en broer die U naar best vermogen gediend heeft, de eeuwige vreugde van Uw Koninkrijk.

DAT HIJ MOGE RUSTEN IN VREDE.

Druk: de Lange, Losser



Printed in Belgium

