

Met veel liefde willen wij blijven denken aan

RIKA ANTONIA SPRAKEL

tot aan Kerstmis 1984 was zij zeer gelukkig getrouwd geweest met JOHANNES HENDRIKUS DAMHUIS.

Zij werd op 11 februari 1907 te Lonneker geboren.

Gesterkt door het Sakrament van de Ziekenzalving, is zij van ons heengegaan op 4 april 1989.

Na de Eucharistieviering op 8 april hebben we haar te rusten gelegd in het graf bij haar man op het parochie-kerkhof te Lossers.



Na een goede verzorging in "Oldenhove" hebben wij van moeder afscheid moeten nemen. Met veel pijn, want wij verliezen in haar een hele fijne moeder, die ons een onbezorgde jeugd heeft gegeven en ons in vele goede dingen is voorgegaan.

Zij was een gelovige vrouw en een grote vereerder van Maria. Tot haar 80e jaar ging zij trouw naar Kevelaer,

Zelden zal iemand tevergeefs een beroep op haar hebben gedaan.

Velen hebben steun bij haar gevonden, omdat ze 'n sterk karakter had. Steun ook als iemand iets nodig had; zij was vrijgevig.

Omdat ze anderen zo gelukkig kon maken was ze ook zelf zo gelukkig. Tot het laatste toe.

Ze hoopte met Pasen dat ook de Poort van het Paradijs voor haar wagenwijd open zou staan. Wij mogen geloven dát die poort voor haar open staat. Met veel vertrouwen en in een diep geloof leggen wij haar in de handen van God Zelf. Hij zal haar Leven geven voor eeuwig.

Graag willen wij U danken voor Uw meeleven de laatste jaren. Ook Uw aanwezigheid bij de Uitvaart hebben ons zeer goed gedaan. Wij zijn U ook daarvoor erkentelijk.

Kinderen en kleinkinderen