





Ter dierbare nagedachtenis aan

**TRUUS SPRAKEL**

echtgenote van HENRI TER STEGE

Geboren te Hengelo 20 augustus 1908.

Overleden te Enschede 13 maart 1975.

---

Voor uw blijken van deelneming betoond na het overlijden van onze lieve vrouw, moeder en oma, zeggen wij u onze oprechte dank.

Henri ter Stege  
en kinderen

Hengelo (O), maart 1974  
Steenbokstraat 63

Zij was van nature een levenslustige vrouw, die graag genoot van het leven. Teleurstellingen en kwalen zijn haar echter niet bespaard gebleven. Vooral haar laatste levensjaren werden voor haar een haast ondragelijk kruis. Het geloof, dat haar van jongsafaan diep was ingeprent, bleef voor haar een grote steun, tot het einde toe. In dit geloof kon zij zich, ondanks veel verdriet en strijd, toch biddend en met vertrouwen overgeven aan de barmhartige God, die haar nu de rust en vrede moge schenken, die zij hier op aarde maar zo moeilijk kon vinden.

Mijn Jezus barmhartigheid.