



Ter dankbare herinnering aan
Wilhelmina Gerarda Pleijsier-Sprakel
weduwe van Jan Marius Pleijsier

Zij werd 30 juni 1912 geboren
te Hengelo (Ov.). Na een zorgzaam
leven is zij 15 april 1999 overleden in
het verpleeghuis St. Elisabeth te
Stad-Delden.

Haar hele leven stond in het teken van zorg,
zorg voor anderen.

Aanvankelijk haar ouders en het grote
gezin, waarin ze opgroeide.

Later haar eigen gezin en toen ze weer met
zijn tweeën waren, gold haar dagelijkse
zorg haar man en onze vader.

Toen deze wegviel leek 't of haar leven
doelloos geworden was, niemand meer om
voor te zorgen.

Steeds meer trok ze zich terug op haar ei-
gen plekje: Meeuwenweg 22^B, waar ze
hoopte haar ogen te mogen sluiten.

Ondanks veel ziektes klaagde ze nooit.
"Niet zeuren" was haar devies.

Zo zullen we haar herinneren: een sterke
vrouw, een goede moeder en lieve oma.
Bedankt voor alles.

Voor uw medeleven na het overlijden van
onze moeder, oma en overgrootmoeder,
danken wij U van harte.

Fam. Pleijsier