

In dankbaarheid gedenken we

WILHELMINA HENDRIKA SPRAKEL

Zij werd geboren te Lonneker 23 februari 1896. — Plotseling, maar zeker niet onvoorbereid, heeft de Heer haar in het Dr. Ariëns-tehuis te Enschede, tot Zich geroepen op 16 mei 1981.

In een gezongen Eucharistieviering in de H. Geestkerk te Enschede, hebben we biddend afscheid van haar genomen op 20 mei d.a.v. en haar lichaam te ruste gelegd in de aarde van de r.k. begraafplaats te Lonneker.

Op een geheel eigen wijze heeft Rika Sprakel haar leven zeer zinvol gemaakt. - Als een goede, rechtvaardige vrouw was zij altijd bezig, niet voor zichzelf, maar allereerst voor anderen. Nooit deed men tevergeefs 'n beroep op haar: zij zette zich geheel en al in voor haar familie, voor de parochie en voor de missie.

Zij was trots op iedere neef of nicht in haar grote familie, die zij gezond en gelukkig zag opgroeien.

De parochie ging haar echt ter harte, vooral de nieuwe H. Geestparochie kon altijd op haar rekenen. — Daarbij deed zij dikwijls de kleine onopvallende,

en soms ondankbare dingen: het poetsen van het vaatwerk, het ophalen van geld, het penningmeesterschap van een bejaardensoos.

En onvermoeibaar fietste zij langs talloze adressen om via kalenderverkoop en kontributies de missie tot steun te zijn. — Met een uiterste nauwkeurigheid regelde zij alles, wat zij zich tot taak stelde. — En met dezelfde nauwkeurigheid regelde zij tenslotte haar afscheid van dit leven, want ook na haar dood wilde zij anderen zo min mogelijk tot last zijn.

Veel pijn en een langdurige ziekte zijn haar gelukkig bespaard gebleven. Maar zij wist, vooral na het overlijden van haar zus, dat ook haar beurt zou komen, en zij was bereid aan de roep van de Heer gehoor te geven. — Want door alles heen werd haar leven getekend door een diep geloof en 'n groot vertrouwen.

En wij bidden en vertrouwen, dat zij, die in kerk en kapel altijd haar plaats vond in de voorste bank, nu door de Heer wordt uitgenodigd om voor eeuwig een vaste plaats in te nemen in 't hemels Vaderhuis bij Hem.

Voor de bliken van medeleven zeggen wij U oprechte dank. Familie Sprakel