

Moge deze herinnering U doen bidden  
voor

**MARINUS AMBROSIUS JOSEPHUS  
SPRENGERS**

In Haaksbergen werd hij geboren op  
9 juni 1907. In Enschede, in de Maria-  
parochie, sloot hij zijn huwelijk met

HERMINA TIMMERMEESTER.

Enkele dagen weer in St. Maartens-  
stede, na een operatie in Ziekenzorg,  
trof men Marinus op 30 januari 1985 in  
bed aan, overleden. - Hij ontving de  
Ziekenzalving en na een Uitvaart in de  
Maria Geboorte-kerk te Lossel, vond  
de crematie plaats te Usselo op  
4 februari d.a.v.

MARINUS was een man, die zeer goed  
aanvoelde, waar iemand behoefte aan  
kon hebben. - Voor zijn vrouw was hij  
„op-en-top” in haar jonge jaren, maar  
nog meer toen zij belemmerd werd in  
haar levensuitingen op latere leeftijd.  
Ziekte kan een zeer grote handicap  
zijn.

Jammer dat zij geen kinderen in hun  
leven te verzorgen kregen. Of was dit  
toch ergens goed voor?

Iedereen, letterlijk genomen,.....ieder-  
een, zonder uitzondering was er altijd  
welkom in huis. Vol aandacht werd er  
geluisterd, er kwamen bemoedigende  
woorden. En na zijn werk in de textiel  
was het fijn toeven in de huiselijke  
sfeer.

Deze flinke man kende ook een diep  
geloofsleven. Hij putte de kracht uit 't  
leven en voorbeeld van Christus.

Hij durfde zich verlaten op Gods be-  
loften. - Zijn respect voor de vrouw  
kwam ook nog naar voren, in sterke  
mate, voor de eerbied en de verering  
van de H.Maagd Maria. - Eén dikwijls  
uitgesproken wens was, dat hij een  
rozenkrans mee wilde hebben, nadat  
hij gestorven was. In het besef, dat  
God zijn Liefde geeft aan de mensen  
die van goede wil zijn.

---

Uit dankbaarheid voor Uw zorg en uw  
meeleven en ter gedachtenis aan hem.

H. Sprengers-Timmermeester