



Gedenk in Uw gebeden

### **HENDRIKUS BERNARDUS SPRIK**

Hij werd geboren op 26 november 1902 in De Lutte. Geheel onverwachts is hij overleden op 21 april 1980 in Lonneker. Op 24 april d.a.v. werd hij begraven op het r.k. kerkhof in De Lutte.

Hendrik Sprik kon zijn geboortedorp niet vergeten, want hij kwam graag en trouw bij de bejaardenmiddag.

Plotseling stond hij voor zijn Heer. Wij bidden, dat die Heer van leeu en dood zich barmhartig over hem heeft ontfemd.

Daarom sluiten wij ons aan bij de liturgie van de kerk, die bij z'n uitvaart zingt In Paradisum: ten paradijse mogen de engelen U begeleiden.

**ONZE VADER - WEES GEGROET**

Voor Uw blijken van medeleven en deelneming bij het plotseling overlijden, en de laatste eer aan hem bewezen, betuigen wij U onze hartelijke dank.

**DE FAMILIE**

Lonneker, april 1980  
Vanekerhoekweg 19