



Herinnering aan
JOHANNES GERHARDUS SPIRK
echtgenoot van
ANNA MARIA KOOP

Hij werd geboren in De Lutte op 3 maart 1900. Op 7 december 1972 werd hij gesterkt met de H. Sacramenten der zieken en op 9 december d.a.v. ging hij rustig naar het eeuwig leven*over.

Op 13 december hebben wij hem naar zijn laatste rustplaats begeleid op het r.k. kerkhof in De Lutte.

Een eenvoudige, hard werkende en diepgelovige mens, die alleen leefde voor God, zijn gezin en zijn werk, die zich zelf niet op de voorgrond plaatste.

Zo*ging hij door het leven.

Geduldig droeg hij zijn ziekte, waarvoor aardse medicijnen niet bestonden, zonder een klacht te uiten. Dat was een uiting van zijn eenvoudig en*diep geloof.

Dit leven zal niet tevergeefs zijn geweest, als deze hoedanigheden*gewaardeerd worden door ze ook te beoefenen.

Moge hij leven in eeuwigheid.

Voor Uw blijken van medeleven en deelneming, welke wij mochten ontvangen bij het overlijden van mijn lieve man en onze vader, schoonvader en broer, zeggen wij u onze oprechte en hartelijke dank.

A. M. Sprik-Koop
Truus
Wim (Verloofde)
Hendrik Sprik

De Lutte, december 1972.
Hoge Kaviksweg 2