

Moeder

280



Gedenk, Heer, Uw dienares, die ons is voorgegaan met het teken des geloof en in de slaap des vredes rust

Susanna Euphemia Josephina Sprik

echtgenote van

Gerhardus Johannes Oud Roelink

Geboren te de Lutte 8 vesterkt door
de genademiddelen der ed zij onver-
wacht 3 Feb 1905.. waar werd in af-
wachting van anding dei begraven
7 Februari d et R.K. Kerkho. Oldenzaal.

Itijd op en blij vervulde zij haar taak
chtge i moeder. Vol zorg voor de gods-
re ing van haar kinderen, ging zij hen
dig ge en kerkbezock. Niets was
steeds stond zij voor iedereen klaar
vriendelijk woord. Levendige belangstelling
zij met het wel en wee van anderen. Op
is het woord van de H. Schrift van toepas-
sing: de vrouw die leeft in de vreze des Heren,
zal geprezen worden.

Lieve man en kinderen, houdt mijn nagedachte-
nis in ere door mijn voorbeeld na te volgen. Ver-
trouwt op God en weest goed voor elkaar.

God, die ons geboden hebt, moeder te eren, wees
haar ziel genadig vergeef haar zonden, en geef dat
wij haar mogen terugzien in de hemel. Amen.

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand,
bid voor haar.