



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
ENGELE SPULMINK,

echtgenoot van

GERARDUS GRONDMAN.

geboren te Lonneker 15 April 1850, plotseling
overleden 16 Februari 1925 en den 19en Februari
d.o.v. begraven op het R. K. Kerkhof te Lonneker,

Moest de bittere dood zoo spoedig twee onzer
dierbaren uit ons midden wegrukken? zonder dat er
iemand was die hen helpen kon. De Heer heeft het
zoo gewild, en wie zal Hem redenen zijner handeling
vragen?

De mensch weet niet hoe en wanneer zijn leven
zal eindigen. Ziet dus toe, waakt en bidt, wyl gij
niet weet wanneer de Heer zal komen.

Zeker, droevig is 't, zoo onverwachts uit het leven
te gaan, maar wat ons het meest vertroost, zijn haar
goede voorbeelden en haar levendig geloof. God-
vruchtig en heilig was haar leven.

H. Augustinus.

Vaartwel geliefde echtgenoot, kinderen en familie-
leden, ik ga U slechts eenige oogenblikken vooruit.
Vergeet mij niet, ik vraag geen tranen doch slechts
eenige herinneringen in uwe gebeden.

Barmhartige Jesus, geef haar de eeuwige rust.

H. P. Vos, Koster, Lonneker.